

Kindermoment 1

Bijbelgedeelte

Jozua 3 en 4 De overtocht over de Jordaan

Materiaal

Afbeeldingen van monument en/of standbeeld van een persoon in de omgeving. Kijk of er voorwerpen of afbeeldingen in de kerk zijn die iets van God laten zien. Denk bijvoorbeeld aan een kruis, een kaars, een kleed, een raam, enz.

Gesprek

Laat de afbeeldingen zien en vraag de kinderen of zij ze herkennen. Leg uit om welk monument het gaat. *Waarom zou dit monument* gemaakt zijn? Bijv. om aan de oorlog terug te denken.* Op 4 mei, als het Dodenherdenking is gaan mensen naar zo'n monument om terug te denken aan de oorlog. Herdenken noem je dat. Misschien zijn jullie daar ook wel eens geweest.

Vandaag gaat het verhaal ook over een monument dat het volk Israël maakt als ze de rivier de Jordaan overgestoken zijn. Ze bouwen een monument, zodat ze nooit meer zullen vergeten dat de Here God hen geholpen heeft.

Hebben wij hier in de kerk ook zo'n monument of een voorwerp of tekening, die iets van de Here God laat zien? Kijk maar eens goed rond. Iedere week kun je daarnaar kijken en dat helpt jou om aan God te denken. En misschien heb je thuis ook wel iets wat jou iedere dag helpt om aan God te denken. Zo kun je nooit vergeten wat Hij allemaal gedaan heeft voor jou!

* Het woord 'monument' is een moeilijk woord voor jonge kinderen. Omschrijf het desnoods als beeld, standbeeld, steen of iets dergelijks.

Liedsuggestie

Waarom staan die stenen daar? Alles wordt nieuw 4, lied 3.

Extra

Geef de kinderen tijdens de kindernevendienst een steen zodat ze kunnen tekenen of opschrijven wie God voor hen is. Zo krijgen zij hun eigen gedenksteen!

Kindermoment 2

Bijbelgedeelte

Handelingen 17: 16-34 Paulus in Athene

Materiaal

Eventueel een krant, geboortekaartje, verhuiskaart oid.

Gesprek

Is er iemand van jullie die weet wat een nieuwtje is? Dan heb je iets nieuws te vertellen.

Wat zou je dan bijv. een nieuwtje kunnen zijn?

- Je hebt nieuwe kleren gekregen. Misschien heb je ze zelfs wel aan.
- Er is een baby geboren bij iemand.
- Iemand die jij kent gaat verhuizen.
- Er is een nieuw kind bij jou in de klas.

Is het leuk of spannend om een nieuwtje te vertellen? En is het leuk om een nieuwtje te horen?

Vandaag gaat het verhaal over Paulus. Hij is in een stad aangekomen, namelijk Athene. Dat is een stad in Griekenland. Daar kijkt hij zijn ogen uit. Paulus ziet daar heel veel beelden van afgoden. Voor de mensen in de stad is dat niets nieuws. Zij kennen al die goden al. Maar Paulus heeft een nieuwtje voor hen. Hij vertelt hen over een nieuwe God. Een onbekende God. De mensen worden heel nieuwsgierig en vragen hem om er meer over te vertellen. En dat doet Paulus.

Liedsuggestie

Ben je groot of ben je klein? Evangelische Liedbundel 421