

Paasviering *Liefde is... dienen*

Hieronder volgt de verkorte versie van de Paasviering. De uitgebreide versie is tegen betaling te bestellen op www.vierenindekerk.nl.

Algemene toelichting

In de Paasviering worden tips gegeven voor de aankleding van de zaal, het inzetten van kinderen als gastheren en – dames, collecteren, afbeeldingen, het voorbedenboek en een toepasselijk presentje met een kortingscode (!).

Bijbelgedeelten Rechters 8:28 – 9:57, Johannes 19: 1-5 en Galaten 5: 22

In Rechters 9 staat de fabel van Jotam centraal. Een bijzonder verhaal over bomen die een koning zoeken. Maar wat heeft dit verhaal met Pasen te maken? Veel meer dan je op het eerste gezicht denkt. In het verhaal komt de doornstruik voor. Deze wil wel koning zijn, maar dan wel op zijn wrede manier. In het lijdensverhaal lezen we dat Jezus een doornenkroon droeg. Hij wilde koning zijn op een dienende manier. Hij legde zijn hemelse gestalte af en werd als een slaaf. Hij verloochende zichzelf. Jezus gaf zijn leven om ons te redden. Hij wilde ons dienen en wij mogen Hem hierin volgen. In Galaten 5:22 vinden we aanwijzingen hoe we Hem kunnen dienen.

De Paasviering bevat een uitgebreide toelichting bij met name het Bijbelgedeelte uit Rechters, die mogelijk gebruikt kan worden als preekschets.

Pedagogische insteek

De minste willen zijn is niet makkelijk. Dat vraagt een bewuste keus. Kinderen kiezen snel voor zichzelf en spelen graag de baas. Iemand anders dienen is niet vanzelfsprekend. Door deze viering wordt de kinderen een spiegel voorgehouden hoe hun houding vaak is en hoe ze kunnen leren om meer te dienen.

Werkvormen

De Paasviering bestaat uit de volgende werkvormen:

Filmpje Tessa & Robin

Een leuke manier om de viering op te starten is door middel van een filmpje. Dit is gratis te downloaden via www.vierenindekerk.nl



Quiz: Wat kies jij?

Iedere dag komen er situaties voor waarin kinderen de keus kunnen maken om de minste te willen zijn of niet. Door deze grappige quiz wordt duidelijk welke keuzes ze maken.

Voorbeeld:

Vraag: Je hebt lekkere snoepjes van jouw oma gekregen en die deel je met je vriend(in).
Er is nog één snoepje over. Wat doe jij?

- A. Ik kijk of mijn vriend(in) niet kijkt en eet hem dan stiekem zelf op.
- B. Ik geef hem aan mijn vriend(in).

Interview

Wat is dienen nu eigenlijk precies? Om daar achter te komen kun je iemand uitnodigen die in zijn (vrijwilligers-)werk ook anderen dient. Laat kinderen deze persoon allerlei vragen stellen.

Bijbeltekst: Vind de juiste woorden

In de Bijbel staan veel teksten over dienen. In deze werkvorm zoeken kinderen naar de juiste woorden die passen in de tekst.

Puzzel: Help elkaar

Door samen te puzzelen vinden de kinderen woorden die horen bij de vrucht van de Geest. Op die manier wordt duidelijk op welke manieren je allemaal kunt dienen.

Schrijf op: Aangeboden

Alle kinderen en volwassenen bieden iets aan waarmee ze een ander van dienst kunnen zijn.

Sketch: De fabel van Jotam

De fabel die Jotam vertelt leent zich uitstekend als sketch. Kinderen kunnen de rol van boom spelen en op die manier het bijzondere verhaal vertellen.

In het midden staat een kleine doornstruik. Een eindje daarvandaan staan drie bomen: boom 1, 2 en 3. Aan de zijkanten staan de olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok.

Boom 1: Hee, ga eens opzij. Hier stond ik net.
Boom 2: Opgestaan, plaatsje vergaan!
Boom 1: Maar dat is niet eerlijk!
Boom 2: Wie zegt dat dit jouw plek is? Zoek maar een andere plek.
Boom 3: Nou ja zeg! We hebben toch altijd een vaste plek in het bos?
Boom 2: Nee hoor. Iedereen mag staan waar hij wil.
Boom 1: Jij bent toch niet de baas?
Boom 2: Klopt! Maar jij ook niet.
Boom 3: Ik zou anders best wel eens een baas willen.
Boom 1 en 2: *(verbaasd)* Een baas?!
Boom 3: Ja, een koning. Een leider. Iemand die ons kan vertellen wat de regels zijn.
Boom 1: Tja... maar waar vinden we die?
Boom 2: Goed zoeken.
Boom 1: *(kijkt om zich heen)* Ik zie niks.
Boom 3: Laten we er samen opuit gaan.
Boom 2: Ja! Goed idee.
Boom 1: Maar... mijn plekje dan..?
Boom 2: Vraag dat straks maar aan de koning.
....

Bijbelverhaal: Rechters 8: 28 - 9: 57

Het complete verhaal van Jotam (inclusief de fabel) vind je in geen enkele Kinderbijbel. Toch is het een boeiend verhaal om te vertellen. Speciaal voor deze viering is het herschreven voor kinderen. Als extra kan het verhaal gecombineerd worden met de sketch.

Suggesties voor liederen en gebed(spunten)

Vertel Het Maar geeft allerlei suggesties voor liederen. In deze viering worden aanvullende suggesties gegeven. Daarnaast worden er ideeën gegeven voor het gebed.

Voorbeeldviering

Om je een beetje op weg te helpen, heeft Vieren in de kerk een voorbeeldviering geschreven, inclusief een tijdsplanning.